

## Yönetişimin Yapı Taşı: "Olgun" Birey



Dr. Hüseyin ÇIRPAN

*Son birkaç asırda yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler, birey otorite ilişkisinin gelişmesinde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlatmaktadır. 19. Yüzyıl ve öncesinden 20. Yüzyılın ortalarına kadar bireyin otoriteden beklentisi, en temel ihtiyaç olan can ve sonrasında da mal emniyetinin sağlanması olarak karşımıza çıkıyordu. Bu durumda devlet "güçlü", "otoriter", "veren el" olup; birey zayıf, talep eden ve pasif konumda bulunuyordu.*

Birey toplum, birey otorite (devlet) ilişkisini ifade eden, toplumun ve otoritenin nasıl oluştuğu, otoritenin meşruiyet nedeni/gerekçesi, bireyin ve otoritenin sınır ve sorumlulukları, eski Yunandan, İslâm âlimlerine ve Batı aydınlanmacılarına kadar tarihin hemen her döneminde tartışıla gelmiştir.

Bu ilişkide sarkacın iki ucundan söz edilebilir: bir uçta bireyi, diğer uçta ise devleti kutsamak. Birey-devlet ilişkisini amaç ve araç açısından da ele almak mümkün. Bir uçta, devleti amaç olarak görüp bireyin devlet/toplum için var olduğunu ve bu sebeple bireyin feda edilebileceği düşüncesi var iken, diğer tarafta bireylerin emperyal bir bakış açısıyla hemcinslerine yaşama hakkı tanımaması söz konusu olabilir. Birincisinde birey,

kimlik kazanamazken, hatta bireyin "adı" yokken, diğerinde ise aşırı, yıkıcı ve hatta yok edici bir rekabet vardır.

Son birkaç asırda yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler, birey otorite ilişkisinin gelişmesinde Maslow'un (ve İbn-i Haldun'un) ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlatmaktadır. 19. Yüzyıl ve öncesinden 20.

“  
**Birey olarak kişinin kendisinin yani "ben" in asıl sorumluluğu, yönetim ilkelerini, başkaca hiçbir zorlama ve denetim olmaksızın bireysel yaşamında ve uygulamalarında yerine getirme sorumluluğudur.**  
”

Yüzyılın ortalarına kadar gelen ve hemen tüm dünyada görülen savaş halinde, bireyin otoriteden beklentisi en temel ihtiyaç olan can ve sonrasında da mal emniyetinin sağlanması (İbn-i Haldun'un tanımlaması ile zaruri ihtiyaçlar) olarak karşımıza çıkıyordu. Bu durumda devlet "güçlü", "otoriter", "veren el" olup; birey zayıf, talep eden ve pasif konumdadır.

20. Yüzyılın ortalarından başlayarak dünyada genel olarak silahlı savaş anlamında sükûnetin olması, teknolojik ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelerle birlikte refahın artması ve hayat standardının yükselmesi, birey devlet ilişkisinde de derin değişimleri beraberinde getirmiştir. Birey, emniyetin sadece can emniyetinden ibaret olmadığını; ekonomi, nesil, akıl ve din emniyeti gibi diğer emniyet



MÜSIAD

gerekerinin de olduğunun farkına varmış, devletten bu emniyetler konusunda sonuç üreten çalışmalar yapmasını talep ederek, devletin çalışmalarını denetler konuma gelmiştir. Hâsılı birey ihtiyaçları ve beklentileri açısından aslında Maslow'un hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme ( ya da İbn-i Haldun'un kemâlî ihtiyaçlar) seviyesine gelmiştir. Bu gelişmeler karşısında devlet, "güçlü" otoriteden; hizmet eden, bireyleri memnun etmeye çalışan, yaptıkları için hesap veren, farklılıkları bir potada eritmek için ortak paydalar oluşturan; uzlaşmacı, hâsılı gücünü "güçlü olmaktan" değil, ortak payda ve katma değer üretmekten alan bir nitelik kazanmaya başlamıştır.

İşte bu noktada yönetişimi, son dönemde yaşanan deęişimle birlikte ortaya çıkan ve yukarıda tanımlamaya çalıştığımız yeni birey-devlet ilişkisi olarak tanımlıyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda, **bireylerin bir araya gelmelerinin temel nedeni farklılıklarına rağmen ortak paydalar üzerinde anlaşarak, refah ve huzur içerisinde yaşamak**; devletin varlık sebebi ise kurumları aracılığıyla

özelde bireylerin,

genelde insanoğlunun potansiyelini açığa çıkarmalarını sağlayacak ve sonuçta huzur ve refahı gerçekleştirecek ortamı hazırlamak; kurumlar arası koordinasyonu ve organizasyonu yapmaktır. Yalnız, kurum uygulamalarını gerçekleştirirken de referans/pusula olarak, evrensel ilkeler olan âdâlet, dürüstlük ve hukukun üstünlüğünü ölçü almaktır.

Bu yaklaşımı benimsediğimizde, yönetişimin gerçekleşmesi için tarafların sorumluluğu noktasında terazinin kefesini



**Devlet herkes için temel emniyet konularını sağlayarak, refah ve huzuru gerçekleştirmek maksadıyla vardır. Şeyh Edebâli'nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" prensibini burada hatırlamak gerekir.**



nin dengelendiğini görürüz. Yönetişimle ilgili yazılanlara baktığımızda katılıma açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, âdâlet gibi ilkelerin uygulanması sorumluluğunun gizli bir varsayım ve kabulle yönetime verildiğini görürüz.

Ne var ki, yönetimin uygulamalarına katılma, adaleti ve kuralların uygulanmasında hukukun üstünlüğünü talep etme, hesap sorma sorumlulukları mündemiç olarak bireyin olmaktadır. Hem yönetişim kelimesi özüde, birlikte ve/ya

karşılıklı yapmayı da ifade etmektedir. Dolayısıyla yönetişim ancak ve ancak birlikte yapılacaklarla hayata geçirilebilecek ve ayakta kalabilecektir.

Bize göre, bireyin sorumluluğu açısından, çok daha çarpıcı ve çok da dile getirilmeyen bir alan daha söz konusudur. O da birey olarak kişinin kendisinin yani "ben" in, yönetişim ilkelerini, başkaca hiçbir zorlama ve denetim olmaksızın **bireysel yaşamında ve uygulamalarında yerine getirme sorumluluğudur**. Yönetişimin gerçek anlamda gerçekleşmesi için hayati ve bir o kadar da zor olan aslında bu sorumluluktur.

Zira yönetişim bir sistemi, yapıyı ifade ediyorsa; yapıyı oluşturan, daha da önemlisi yapının devamlılığını sağlayan bireylerden başkası değildir. Bu nedenle yönetişimin gerçekleşmesi ve hayatını devam ettirebilmesi için sözünü ettiğimiz bireysel sorumlulukla birlikte terazinin kefesi bireyden yana ağır basmakta olup, bireye yönetimden daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Bu sorumlulukla birlikte, üzerinde durulması gerekli diğer bir husus, birey olarak yönetişimin gereklerini yerine getirme konusunda ne kadar hazır ve hatta ne kadar istekli olduğumuzdur. **Daha açık bir ifadeyle bireyler olarak bizler gerçekten ilkelere dayalı bir yönetişimi istiyor muyuz? Yönetişimin unsurları olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin birey olarak, aile olarak veya şirket olarak bize uygulanmasına ne kadar hazırız?** Bu sorularla yüzleşmenin toplumsal olarak kolay olmadığı en büyük delili, İstanbul gibi güzide bir şehrin



yapılařmasının yzde 70'inin plansız ve ruhsatsız olması ve ekonominin kayıt dıřı oranının yzde 60'larla ifade edilmesi olsa gerek.

### Ynetiřimin Birey İin Anlamı

İnsan beden ve ruhu ile farklı boyutları; irade, kalp ve zihin ile de farklı fakltesi olan bir varlıktır. Bu fakltesi ile insan "iyi", "gzel" ve "doęru"nun peřindedir. İnsanoęlunun temel beklentisi bu boyut ve fakltesi emniyet altına alınarak, beslenmesi ve geliřmesi iin ortam hazırlanmasından ibarettir aslında.

### Bu erevede bireyin beklentisi;

- Can emniyeti
- Mal-ekonomi emniyeti
- Nesil emniyeti
- Din emniyeti ve
- Akıl emniyetinin saęlanmasıdır.

Dięer taraftan birey, dięer bireylerle bir arada, aynı toplum iinde yařamaktadır. Oyle ki, aslında her bir birey nevi řahsına mnhasır olarak farklı duygu, dřnce, inan ve deęerlere sahiptir. Dolayısıyla bu kadar farklılıklar arasında ayırım yapılmaksızın, yukarıda saydıęımız emniyetlerin herkes iin aynı lde saęlanması gibi zor bir durum sz konusu olmaktadır. İřte bu noktada devletin varlık nedeni ortaya ıkıyor. Devlet herkes iin bu emniyetleri saęlayarak, refah ve huzuru gerekleřtirmek maksadıyla vardır. řeyh Edebali'nin "**İnsanı yařat ki, devlet yařasın**" prensibini burada hatırlamak gerekir.

Devlet bu emniyetleri, kurumları (adlet bakanlıęı, eęitim bakanlıęı, saęlık bakanlıęı, kolluk kuvvetleri gibi) aracılıęıyla saęlamaktadır.

Burada devlet uygulamalarından ynetiřim olarak sz edebilmemiz iin, birka temel ilkeye ihtiya bulunmaktadır.

- ncelikle bireylerin bir arada yařamasının gstergesi olan hukuk, gcn adlet ve hakkaniyetten almalıdır.
- Kanunlar ve kurallar aynı durumda olanlar iin, aynı řekilde uygulanmalı; hukuktan bařka hibir řey stn tutulmamalı,
- Uygulamalar drstlk ilkesine uygun olarak gerekleřmeli; aık, řeffaf olma; hesap verme konusunda ekince gsterecek bir durum olmamalı.

Sayılan bu ilkeler aslında hi de yabancı gelmemektedir bize. Bu ilkeler, insanoęlu var olduęundan beri zerinde kafa yorulan evrensel ilkelerdir.

Dolayısıyla iddialı olmakla birlikte, **evrensel ilkelere tam uyum** ierisinde olma hli diye tanımlayabileceğimiz **ynetiřimi**, bireyin "**iyiye, doęruya, gzelle**" ulařması, kendi potansiyel gcn, iradesini ortaya koyması řeklinde ifade edebileceğimiz varoluř gerekesini gerekleřtirmesinin en byk garantisi olarak sayabiliriz. nk evrensel ilkeler var ise, ortak paydadın, btnsel faydadın, kazan/kazandı, sınır ve sorumluluklardan, saygıdan rahatlıkla sz edebiliriz.

### Ynetiřim İin Olgunluk

Yukarıda szn ettięimiz gibi ynetiřimin gerekleřmesinde ve varlıęını devam ettirmesinde sorumluluęun byk bir kısmı kiřiye dřmektedir.

Yapının davranıřı etkiledięi ve hatta belirledięi aıktır. Ne var ki, tek tek bireylerin tutum ve davranıřları da sistemin řekillenmesi ve devam etmesi iin kritik



neme sahiptir. Bu mnasebetle bireylerin ynetiřim ilkelerini ncelikle kendi tutum ve davranıřlarında hayata geirmeleri byk nem kazanmaktadır. Zaten ynetiřimin uygulamaları da, kendileri de birer birey olan kamu grevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Madem "ben" in tutum ve davranıřları bu kadar nemlidir, o halde bu tutum ve davranıřların ynetiřimin ilkeleri doęrutusunda olmasını kim denetleyecektir? Tabii ki yine "ben". Yani ihtiyacımız olan bir i denetim mekanizmasıdır.

Bireyin dięer bireylerle, toplumla ya da devletle iliřkisinde kanun ve kuralların uygulanmasını kontrol etmesi aısından iki tr denetimden sz edebiliriz: Dıř ve i denetim.

Dıř denetim, devletin kurumları (maliye, kolluk kuvvetleri, resm olmasa bile bir dereceye kadar toplum baskısı gibi) aracılıęıyla yaptığı, bireyleri kanun ve kurallara uygun davranmaya zorlayan bireyin dıřından gelen gc ifade etmektedir.

İ denetim ise, bireylerin kanun ve kuralları zmseyerek, bařkaca hibir zorlayıcı mekanizmaya ihtiya duymadan, kendilięinden hukuka uygun davranmalarını ya da davranmaları iin kendi kendilerini zorlamalarını/ denetlemelerini ifade etmektedir. Bireyin ortaya koyacaęı kendini denetleme ve kendini ilkelere uymaya zorlama durumunu olgunluk, yetiřkinlik olarak tanımlayabiliriz.



Bu çerçeveden aslında olgunluk ile denetimin nasıl yapıldığı arasında bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Eğer kuralların uygulanmasında dış denetim daha etkili, fakat dış denetim zayıfladığı zaman kuralların uygulanmasında zaaf lar görülüyor ise, olgunluktan söz edilemez. Üzülerek görüyoruz ki, kendi toplumumuz güçlü bir şekilde dış denetim ihtiyacı duymaktadır ve henüz iç denetimin sağladığı olgunluk düzeyinden epeyce geridedir. Kanaatim o dur ki, fert ve toplumların olgunluk seviyelerini tespit etmek için, trafiğin nasıl işlediği iyi bir örnektir. Bizim trafiğimize baktığımızda; emniyet şeridinin boş olması için ya yolun tamamen boş veya trafik sıkışık bir trafik polisine ihtiyacımız vardır; trafik polisi olmadığında emniyet şeridi normal yol gibi kullanılmaktadır. Kırmızı ışıkta geçme, otobanda geri geri gitme veya direksiyonda cep telefonu ile konuşma konusu yine çok farklı değildir. Burada iç denetimin öneminden başka altı çizilmesi gereken bir diğer husus, bu kural ihlallerinin cezasız kalması sonucunda ortaya çıkan dejenere edici durumdur. Trafik sıkışıklığına rağmen normal şeridinde gitmeye çalışan kişi, belli bir süre sonra yanlış hareketlere bakarak, "Ben aptal mıyım?" ikilemine düşmektedir.

Elbette, herkesin bu çelişkili duruma düřtüğünü söyleyemeyiz. Bunun sebebi, kişilerin gelişmişlik, olgunluk veya yetkinlik seviyelerinin farklı olmasıdır. İnsanın farklı boyutları ve fakülteleri olması nedeniyle, farklı olgunluk düzeylerinden söz edebiliriz;

“

**İnsanın kendisini denetlemesi, sorgulaması, kurallara uymaya zorlaması ve iyileştirmeye çalışmasının, insan için hiç de kolay olmadığını farkındayız. Bu cesaret demek, bu fedakârlık demek, bu gayret demek ve bedel ödemek demek. Ne var ki, gerçek anlamda yönetim talep ediyorsak, öncelikle kendimizden başlamak ve elimizi taşın altına sokmak durumundayız.**

”

- **Fiziksel olgunluk;** fiziksel büyüme ve gelişmenin tamamlanmışlığını ifade eder,
- **Duygusal olgunluk;** duygularımızın farkında olmayı ve onları kontrol edemeyi ifade eder,

- **Zihinsel olgunluk;** bilgi, anlayış ve kavrayışta gelişmeyi ifade eder,
- **Sosyal olgunluk;** diğer bireyleri kendimize eşit görmeyi, karar verirken ben-cilce değil, toplumun ortak paydasını gözetebilmeyi ifade eder,
- **Ahlâkî olgunluk;** iç ve dış baskılara rağmen, doğruyu seçebilme kapasitesi ile vicdanını ifade eder,

- **Ruhsal olgunluk ise;** arınma yoluyla Yaratıcının yeryüzünde gerçek temsilcisi olmayı ve bilgeliği ifade eder.

Fiziksel olgunluk, bedenimizle ilişkili iken, diğer olgunluk türleri ruhumuzun fakülteleri olan akıl, irade ve kalple ilişkilidir. Ruhsal olgunluk ise, bu fakültelerin bütünsel gelişimi sonucunda ortaya çıkan en üst seviyeyi ifade eder. Bireyin; kendisi, toplum, kâinat ve yaratıcısı ile ilişkisinin kalitesi ve yukarıda bahsettiğimiz iyi, güzel ve doğrunun gerçekleşmesi bu olgunluk türlerinin sağlanmasıyla mümkündür. Dolayısıyla konumuz için kritik olgunluk çeşitleri de bunlardır.

Bu olgunluklar biri diğerini tamamlayacak şekilde bütünlük arz etmektedir. Dolayısıyla ideal anlamda ferdin (ve toplumun) olgunluğundan söz etmek gerekirse, bu olgunluğun bütünlük arz etmesi gerekir. Yönetişim öyle olmalıdır ki, "olgun" bireylerin karar verme ve uygulama mevkilerinde olmasını sağlamalıdır.

Bu olgunluk bir bütünlük arz ettiği zaman;

- Orman arazisine kaçak bina yapılmayacaktır,
- Trafik sıkışık diye, dörtlüler yakılarak emniyet şeridi ihlâl edilmeyecektir,
- Eleştiriler kişisel olarak algılanıp, özelleştirilerek kişisel olarak algılanıp, hakaret edilmeyecek,

- Trafikte, "direksiyonu nme kırdı" diye kavga çıkmayacak, sonuta silah ekilmeyecek,
- Kaak binaya hatırlı dost, rřvet vb sebeplerle izin verilmeyecek,
- İhaleler kiřilerin kendi kurdurduęu Őirketlere aktarılmayacak,
- İř, ehli yerine, yetkililerin kendi memleketlisine verilmeyecek,
- Sırf muhalefet olsun diye, daha nce savunduklarımızın tersi sylenmeyecek,
- Kl tablası kaygısızca sokaęa dklmeyecek,
- Yol kısalacak diye ters yne girilmeyecek,
- Otobanda geri geri gidilmeyecek,
- Maliyeti dřrmek iin malzmeden alınmayacak,
- Bir gecelik kararnamelerle birilerine haksız kazanç saęlanmayacak,
- oęunluk byle istiyor denilerek, azınlıęın hakları ihmal edilmeyecek,
- İnsanlar bunu talep ediyor denilerek, televizyonlar kalitesiz magazin programlarıyla doldurulmayacak,
- İřyerinin imknları (ara, telefon, kırtasiye) zel iřler iin kullanılmayacak,
- Bankalar kredi kartı veriyor diyerek, deyebilme kapasitesinin zerinde borlanılarak bataęa dřlmeyecek,
- retim atıkları, filtreleme iřlemi yapılmaksızın evreye dklmeyecek,
- Bireysel inanlar, tek doęru olarak kabul edilip, dięer bireylere empoze edilmeyecek,
- Kanunu ięneyen yakınıımız veya akrabamız olduęunda farklı davranılmayacaktır. . .
- . . . . .

Bunları yapmaya yeltenen, henz isteni-

len olgunluk seviyesine gelmeyen insanlar mutlaka olacaktır. Bu insanlar iin uygulanacak denetim ve yaptırım mekanizmaları, "olgun" bireylerin oluřturduęu kamu brokrasisi tarafından tereddt gsterilmeden uygulanacaktır.

### Son Sz

Sonuç olarak, bize gre ynetiřimin referansının evrensel ilkeler olduęu gereęidir. Evrensel ilkeler de erdem, ahlk, iyi niyet kuralları erevesinde hareket etmeyi, birey olarak adlet, hukuk ve drstlk ilkelerine uyulmasını, hsılı olgunca tutum ve davranıřı gerektirmektedir.

Olgunluęa giden yol, insanın kendisinin, dięerlerinin, toplumun, insanlıęın, evrenin ve yaratıcının farkında olmasından; bu doęrultuda da kendi yaklařım biimini, tutum ve davranıřlarını sorgulaması, kendisini hesaba ekmesi ve kendisi ile yzleřmesinden gemektedir.

İdel anlamda bunların gerekleřmesi durumunda, bu (olgun) bireyin elinden, dilinden, tutum ve davranıřlarından hi kimseye zarar gelmeyecektir. Bilakis bu birey varoluř gerekesi olarak kendisine, evresine, topluma, lkesine, dnyaya, insanlıęa ve evrene fayda retecektir.

O hlde ynetimler, idel anlamda ynetiřimi gerekleřtirmek istiyorlarsa, tm politikalarını ve bu politikaları hayata geirecek kurumlarını bireyin "olgun birey" (ve toplumun "olgun toplum") olmasına hizmet edecek Őekilde dzenlemelidir. Zira en kolay ynetim vatandařları gerekten olgun bireylerden oluřan toplumu ynetmek olacaktır. Ynetimin



byle bir yaklařımı benimsemesini, bir nevi teslim olduęu zgrleřme veya hizmet ettike stnlk kazanma olarak da ifade edebiliriz.

İnsanın kendisini denetlemesi, sorgulaması, kurallara uymaya zorlaması ve iyileřtirmeye alıřmasının, insan iin hi de kolay olmadıęının farkındayız. Bu cesaret demek, bu fedakrlık demek, bu gayret demek ve bedel demek demek. Ne var ki, gerek anlamda ynetiřim talep ediyorsak, ncelikle kendimizden bařlamak ve elimizi tařın altına sokmak durumundayız.